

## Psalm 81 vers 9

Hoort Mij, zei Ik toen,

Onder u betuigen,

[= uitspreken / vertellen]

Wat gij hebt te doen:

Och, dat Israël

Zich, op Mijn bevel,

Onder Mij wou buigen!

God had met Israël een verbond gemaakt. Asaf zingt daar over in deze Psalm. Het volk van Israël denkt daaraan op hun feesten: hoe de Heere hen uitleidde uit Egypte, leidde door de woestijn en bracht in Kanaän. In dit vers gaat het over de verbondssluiting bij de Sinaï, waar God Zijn wetten aan Israël gaf.



ONDER GOD BUIGEN =  
DE HEERE DIENEN,  
HEM LIEFHEBBEN EN GEHOORZAMEN

