

Psalm 77 vers 1

Mijn geroep, uit angst en vrezen,

Klimt tot God, het Opperwezen,

[= het Hoogste Wezen / de hoogste God]

God, Die, in mijn ongeval,

[= ongeluk / ellende]

D' oren tot mij neigen zal.

[= Aandachtig naar mij luisteren zal]

'k Zocht Hem in mijn bange dagen;

'k Bracht de nachten door met klagen;

'k Liet niet af mijn hand en oog

[= Ik hield niet op]

Op te heffen naar omhoog.

