

Psalm 37 vers 3

Geen ijd'le zorg doe u van 't heilspoor dwalen;

[= onnodige]

[= de weg van de zaligheid afdwalen]

Houd in uw weg het oog op God gericht;

[= levensweg / leven]

Vertrouw op Hem, en d' uitkomst zal niet falen.

[= mislukken]

Hij zal welhaast uw recht, voor elks gezicht,

[= spoedig]

Doen dagen, als de morgenzonnestralen,

[= komen]

En blinken, als het helder middaglicht.

David laat in deze Psalm zien dat je veel gelukkiger bent als je de Heere dient, dan wanneer je de zonde, de duivel of de wereld dient. Alles van deze aarde maakt je niet echt gelukkig, maar de Heere wel. Laat je daarom niet afleiden door alles van deze wereld, maar let op de Heere en Zijn Woord.



Het oog op God gericht =
Ik kijk omhoog naar de HEERE.
Ik let op Hem en Zijn Woord.



Vertrouwen =
Je laten dragen, je leven in de
handen van de Heere leggen.



Uw recht doen dagen =
Hij zal voor je zorgen.
Iedereen zal het zien.