

NU BEGINT HET 3e DEEL VAN DE CATECHISMUS: OVER DE DANKBAARHEID (ZONDAG 32-52)



Moeilijke woorden: ?

onzerzijds = van onze kant
ganse = hele
bewijzen = laten zien
verzekerd = zeker gemaakt
gewonnen = overgehaald
voortvaren = verdergaan
generlei wijze = geen enkele manier



Zondag 32

ALS GODS KINDEREN ALLEEN UIT GENADE DOOR CHRISTUS VERLOST ZIJN
(ZONDER DAT ZIJ DAT VERDIENEN):

WAAROM MOETEN ZIJ DAN NOG GOEDE WERKEN DOEN?

1. OMDAT ZIJ OP DE HEERE JEZUS GAAN LIJKEN EN ZO AAN GOD HUN DANKBAARHEID LATEN ZIEN VOOR WAT HIJ GEDAAN HEEFT.
2. DEZE VRUCHTEN VAN DANKBAARHEID MAKEN GODS KINDEREN ZEKER VAN HUN GELOOF.
3. DOOR HUN GODVREZEND LEVEN KUNNEN OOK ANDEREN OOK GOD WILLEN GAAN DIENEN.



KUNNEN MENSEN DIE GODDELOOS EN ONDANKBAAR VERDER LEVEN EN DIE ZICH NIET TOT GOD BEKEREN DAN NIET ZALIG WORDEN?
NEE, DAT KAN NIET!
DE BIJBEL ZEGT DAT ZIJ HET KONINKRIJK VAN GOD NIET KUNNEN INGAAN.