

OVER DE SACRAMENTEN: DE HEILIGE DOOP (ZONDAG 26 EN 27).



Moeilijke woorden:

vermaand = geleerd
geschied = gebeurd
toegezegd = beloofd
pleegt = gewoon is
onstraffelijk = niet strafbaar



Zondag 26

HOE WORD JE IN DE DOOP
GELEERD EN VERZEKERD
DAT HET OFFER VAN DE HEERE JEZUS
AAN HET KRUIS VOOR JOU IS?



IK BEN ZO ZEKER DOOR HET BLOED
EN DE GEEST VAN DE HEERE JEZUS
GEWASSEN VAN HET VUIL
VAN MIJN ZIEL (MIJN ZONDEN)
ALS HET WATER HET VUIL VAN MIJN
LICHAAM AFWAST.

WAT BETEKENT DAT:
MET HET BLOED EN DE GEEST
VAN DE HEERE JEZUS GEWASSEN ZIJN?



HET BETEKENT DAT JE VERGEVING VAN
JE ZONDEN GEKREGEN HEBT VANWEGE
HET OFFER VAN DE HEERE JEZUS AAN HET
KRUIS. HET BETEKENT OOK DAT DE
HEILIGE GEEST JE LEVEN VERNIEUWT
OM TE LEVEN ZOALS DE HEERE WIL.

WAAR HEEFT DE HEERE JEZUS BELOEFD
DAT HIJ ONS ZO ZEKER MET ZIJN BLOED
EN GEEST WASSEN WIL ALS WIJ MET
HET DOOPWATER GEWASSEN WORDEN?



BIJ DE INZETTING VAN DE DOOP
MATTHEÛS 28:19
MARKUS 16:16