



IS JEZUS IN DE DOOD GEBLEVEN?
NEE! HIJ IS OP DE DERDE DAG NA ZIJN STERVEN,
OP ZONDAGMORGEN, WEER OPGESTAAN!

zondag 17



MOEILIJKE WOORDEN

GERECHTIGHEID: RECHT TUSSEN DE HEERE EN
JOU. DAT KAN ALLEEN ALS ER GEEN ZONDEN
MEER TUSSEN DE HEERE EN JOU ZIJN.
PAND: JE KRIJGT VAST EEN KLEIN DEEL,
WAARDOOR JE ZEKER WEET DAT DE REST NOG
VOLGT.

WAT BETEKENT HET DAT JEZUS IS OPGESTAAN?

WAT HEB IK ER AAN DAT JEZUS IS OPGESTAAN?



HIJ HEEFT DE DOOD OVERWONNEN,
HIERDOOR IS HET WEER RECHT TUSSEN GOD EN MIJ.

HIJ HEEFT DE DUIVEL OVERWONNEN,
HIERDOOR WORDT MIJN LEVEN NIEUW.

DAT HIJ IS OPGESTAAN UIT DE DOOD,
LAAT MIJ ZIEN DAT IK OOK EENS ZAL OPSTAAN UIT DE DOOD.

