

Gebedskaartjes

Bidden met de Psalmen voor opvoeders (4): Psalm 90-106

Elk kind heeft een biddende opvoeder nodig! Toch vinden ouders dit vaak een worsteling.

Je vervalt zo gauw in dezelfde woorden of je blijft hangen in het algemene.

Je zou zo graag dieper, inniger, krachtiger bidden...

Bidden met de Bijbel kan je richting geven. Bidden boven een open Bijbel geeft verdieping.

Je gebed vormgeven met woorden die God Zelf aanreikt, is een verrijking.

Er zijn gebedskaartjes voor kinderen op de markt om hen woorden te geven voor hun gebed.

Het idee ontstond om gebedskaartjes voor opvoeders te maken.

Hieronder vind je bij het vierde boek van de Psalmen (Psalm 90-106) gebedskaartjes.

Bij Psalm 1-41 en 42-72 en 73-89 vind je ze al op deze website. De andere Psalmen zullen D.V. volgen.

Bij elke Psalm vind je een samenvattend opvoedingsgebed. Gebruik het als aanzet voor je eigen gebed.

Er zijn keuzes gemaakt. Je kunt natuurlijk ook andere verzen kiezen, of andere woorden.

Je kunt ook strakker vers voor vers de Psalm doorbidden.

Je kunt ook dieper gaan aan de hand van een Bijbelverklaring.

Waar het om gaat, is dit:

‘Laat de rijkdom van Gods Woord je gebed bepalen en niet de armoede van je hart.’ (Dietrich Bonhoeffer)

Wil je meer over deze manier van bidden lezen? Dan kun je terecht bij deze boeken:

- Bijbels bidden voor je kinderen (Marieke den Butter)

- Bidden met de Schrift (ds. A.Th. Vergunst)



PSALM 92
(DANK)GEBED
VOOR DE ZONDAG

HEERE, het is goed om U te loven.
Wij willen U danken voor
de werken van Uw handen
die we zien in de schepping en
in de verlossing van zondaren.
U bent de Allerhoogste.
Wij willen U danken voor Uw dag
en voor Uw huis.
Geef ons in de kerk voedsel
om te groeien in geloof.
Dan zullen we ook anderen
over U vertellen.

www.bijbelsopvoeden.nl

PSALM 93
(DANK)GEBED
VOOR GODS KONINGSCHAP

HEERE, U regeert!
U houdt deze wereld vast.
Leer ons dat zien: ook in deze tijd
waarin zoveel bruist en
er machtige golven zijn.
U bent machtiger. U regeert.
Geef ons ogen om te zien
dat U de betrouwbare God bent
Die regeert tot het einde
van deze wereld.
Leer ons U vertrouwen.

www.bijbelsopvoeden.nl

PSALM 94
GEBED OM VERGELDING

O God, U bent Rechter!
Er is zoveel goddeloosheid en
onrecht op deze wereld.
Soms lijkt het alsof U het niet
ziet, maar U ziet alle dingen!
Eens zult U komen en straffen.
HEERE, U bent Mijn Helper!
Als mijn voet wankelt,
ondersteunt U mij dan.
Als mijn gedachten vermenig-
vuldigen, troost U mij dan.
Weest U mijn Hulp
en mijn Schuilplaats!

www.bijbelsopvoeden.nl

PSALM 95
GEBED OM GOD TE DIENEN

HEERE, laat in ons gezin
Uw lof gehoord worden.
Dat er gezongen wordt
tot Uw eer.
Want U bent die grote God,
Die ook regeert over ons gezin.
Laat ons knielen voor U.
Want U bent onze God.
En wij zijn de schapen
van Uw weide.
Doe ons Uw stem gehoorzamen.
En in Uw wegen gaan.

www.bijbelsopvoeden.nl

PSALM 96
GEBED OM GOD TE LOVEN

HEERE, geef mij een mond
om tot eer van U te zingen.
Geef mij een tong
om Uw Naam te loven.
Geef mij woorden
om tot eer van U te spreken
en over Uw daden te vertellen.
Leer mij en mijn kinderen
te buigenvoor U, want U bent
groot en zeer te prijzen.
Maak ons gereed om U te
ontmoeten als U komt om
de aarde te oordelen.

www.bijbelsopvoeden.nl

PSALM 97
GEBED OM BLIJDSCAP

HEERE, U regeert!
Geef mij daar blijdschap over.
Doe mij en mijn kinderen
Uw heerlijkheid zien.
Bewaar ons ervoor
om afgoden te dienen.
Leer ons voor U buigen.
Red de ziel van mijn kinderen uit
de hand van de goddelozen.
Bewaar ze voor het kwade.
Geef mij blijdschap in U
en vreugde vanwege
Uw werken en Uw daden.

www.bijbelsopvoeden.nl

PSALM 98
GEBED OM DE KOMST
VAN GODS KONINKRIJK

HEERE, U hebt wonderen gedaan.
U hebt Uw heil bekend gemaakt
aan zondige mensen.
U doet Uw Koninkrijk komen
in deze wereld.
Maak ook mijn kinderen burgers
van Uw Koninkrijk.
U bouwt Uw Kerk uit gezinnen.
Totdat Uw Zoon terugkomt.
Dan zal Uw Koninkrijk
volkomen zijn.
Geef dat we ons daar op
voorbereiden.

www.bijbelsopvoeden.nl

PSALM 99
GEBED OM GODS MACHT

HEERE, U regeert.
U woont in de hemel
en staat boven alle volken.
Laat iedereen U loven
en zich voor U buigen.
Maak mijn kinderen
priesters van U.
Maak mijn kinderen
aanroepers van Uw Naam.
Spreekt U tot hen.
Verhoort U hen.
En vergeef al onze zonden!

www.bijbelsopvoeden.nl

PSALM 100
GEBED OM GOD TE DIENEN

HEERE, U bent God.
U hebt ons gemaakt.
Geef dat ik en mijn kinderen
voor U leven.
Leer ons gezin U dienen.
Geef mijn kinderen besef
dat ze voor Uw aangezicht leven.
Leer ons U loven,
want U bent goed.
Uw goedertierenheid is voor eeuwig.
Uw trouw is van generatie
op generatie.

www.bijbelsopvoeden.nl

PSALM 101
GEBED OM OPRECHTHEID

HEERE, leer mij en mijn kinderen
verstandig handelen.
Spreek tot ons hart.
Maak ons oprecht voor U,
voor elkaar in het gezin
en voor de mensen om ons heen.
Doe ons volgens Uw geboden leven
en bewaar ons voor zonden.
Laat mijn kinderen geen
verkeerde vrienden kiezen,
maar omgaan met mensen
die U dienen.

www.bijbelsopvoeden.nl

PSALM 102
GEBED IN MOEILIKHEDEN

HEERE, hoor naar mijn gebed.
Laat mijn hulpgeroep tot U komen
en neig Uw oor tot mij.
Ik heb het benauwd
en ben hulpbehoevend.
HEERE, U weet het.
Ik lig er wakker van.
Ik voel Uw toorn.
Sta op, en ontferm U over mij.
Wees mij genadig.
Zie op mij neer.
Verlos mij.
Dat zal zijn tot een van Uw Naam.

www.bijbelsopvoeden.nl

PSALM 103
BIDDEN EN DANKEN

HEERE, laat mij niet één
van Uw weldaden vergeten.
U hebt ons gezin
Uw wegen bekend gemaakt.
U hebt ons gezin
bekend gemaakt met Uw daden.
U ontfermt Zich als een Vader
over Uw kinderen.
Ontfermt U Zich over mijn kinderen.
Geef dat ze Uw verbond houden en
overeenkomstig Uw geboden leven.
Loof de HEERE, mijn ziel!

www.bijbelsopvoeden.nl

PSALM 104

GEBED VOOR GODS SCHEPPING

HEERE, wat bent U groot!
U hebt deze aarde geschapen.
En U zorgt voor Uw schepping.
Hoe groot zijn Uw werken.
Leer ons U zien in Uw werken.
Laat ons U loven om Uw werken.
Geef ons ook zorg
voor Uw schepping.
Geef overdenkingen van U
naar aanleiding van alles
wat U geschapen heeft.
Wij zullen ons in U verblijden
en U loven.

www.bijbelsopvoeden.nl

PSALM 105

GEBED OM AFHANKELIJKHEID

HEERE,
wij vragen naar U
en Uw kracht.
Wij zoeken Uw aangezicht.
Wij denken aan de wonderen
die U gedaan hebt.
U hebt Uw verbond opgericht.
U gedenkt aan Uw verbond
tot in duizend generaties.
Geef dat ons gezin
Uw verbond bewaart
en volgens Uw verbond leeft.

www.bijbelsopvoeden.nl

PSALM 106

GEBED OM GODS VERBONDSTROUW

HEERE, wat bent U goed.
Wie zal Uw machtige daden
kunnen verwoorden?
Uw verbondsliefde en Uw
verbondstrouw zijn voor eeuwig.
Denk aan mij en aan mijn
kinderen naar de trouw
van Uw verbond.
Bezoek ons met Uw heil.
Wij hebben gezondigd,
net als onze voorvaderen.
Maar U betoonde Uw trouw.
Doe het ook aan ons!

www.bijbelsopvoeden.nl