

Bijbellied: Genadeverbond – Doop

'Ik ben de HEER' uw God en Koning'

Tekst: Andrea van Hartingsveldt

© www.bijbelsopvoeden.nl

Melodie: De berijmde Tien Geboden

1. Ik ben de HEER' uw God en Koning
Die uit Egypte u bevrijdd',
u haalde uit uw slavenwoning
En door de zee u heb geleid.
2. Gods Zoon wild' op deez' aarde komen,
Verlost Zijn Kerk en maakt' hen vrij,
Heeft al hun zonden weggenomen.
Ik bid U, doe dat ook bij mij!
3. Gods volk in de woestijn gekomen,
Staat bij de berg, daar klinkt Gods stem.
Hij heeft hen hier apart genomen.
Het volk komt in verbond met Hem.
4. De Bijbel leert steeds verder tellen:
Eerst één – gezin – volk van 't verbond –
Voor 't oude wil God 't nieuwe stellen.
Gods Woord gaat door, de wereld rond.
5. God heeft Zijn teken mij gegeven:
Ik ben gedoopt, ik was nog klein,
Verbond Zijn Naam toen aan mijn leven
Opdat ik echt Zijn kind zal zijn.
6. Verbonden ben ik dan met boven
Waar U bent, o Drie-enig God!
Dan wil ik U eerbiedig loven
En leef ik volgens Uw gebod.