

EERST DIT!

**Goede-Morgen-Momentjes (8-15 jaar)
Bijelrooster bij het wakker worden**



FEBRUARI 2025 : VOORJAAR

Tekst: Andrea van Hartingsveldt
www.bijelsopvoeden.nl

Week 1 – Voorjaar: het werk van God

Zondag 2 februari – Gods grootheid in de schepping

Lees Psalm 104:1-3

- Kijk vandaag eens om je heen. Naar het licht bijvoorbeeld (vers 2) en bedenk: dit is Gods kleding. Of naar de wolken (vers 3) en bedenk: dit zijn Gods wagens. Waar kun je volgens vers 2 en 3 nog meer naar kijken en waar kun je dan aandenken?
 - > De dichter spreekt zijn ziel aan (vers 1). Doe jij dat ook weleens? Wat zou je vandaag tegen je ziel willen zeggen?

Maandag 3 februari – Gods dienaren in de schepping

Lees Psalm 104:4-5

- Wat zegt vers 4 over engelen?
- Wat zegt vers 5 over de aarde?
 - > Ben jij bezorgd over de toekomst van de aarde? Wat leert vers 5 daarover?
 - > Wat wil je bidden?

Dinsdag 4 februari – Gods ritme in de schepping

Lees Psalm 104:20-23

- Wat zeggen deze verzen over Gods ritme in de schepping?
 - > Hoe kun jij in je leven rekening houden met Gods ritme?

Woensdag 5 februari – Gods wijsheid in de schepping

Lees Psalm 104:24-26

- Heb jij je weleens verwonderd over de schepping?
 - > De schepping is van God. Wat betekent dat voor hoe wij ermee omgaan?
 - > Bid de Heere of Hij je ogen opent voor Zijn schepping en Zijn wijsheid daarin!

Donderdag 6 februari – Gods hand in de schepping

Lees Psalm 104:27-29

- Wie geeft de schepselen eten?
 - > Denk er vandaag bij het eten aan dat dit uit Gods hand komt!
 - > Waarom bidden en danken we dus bij het eten?

Vrijdag 7 februari – Gods Geest in de schepping

Lees Psalm 104:30-32

- Welk nieuw leven heb jij in deze tijd van het jaar al gezien?
- Wie zorgt daarvoor?
 - > Wat zegt vers 31 over hoe je naar dit nieuwe leven kijkt?
 - > Eer in je morgengebed de Heere voor Zijn schepping!

Zaterdag 8 februari – Gods eer in de schepping

Lees Psalm 104:33-35

- Ken jij een psalmvers of lied dat zingt over God als Schepper of over Zijn schepping?
 - > Zing dit vandaag! Zingen is twee keer bidden!

Week 2 – Voorjaar: teken van de eindtijd

Zondag 9 februari – De les van bloesem

Lees Mattheüs 24:32-33

- Wat laten nieuwe bladeren en bloemen aan struiken en bomen zien (vers 32)?
- Wat laten oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, christenvervolgingen zien (vers 33)?
 - > Welke les geven bomen en struiken met bloesem ons?
 - > Wat wil je bidden nu je nadenkt over de eindtijd?

Maandag 10 februari – De les van de aarde die vergaat

Lees Mattheüs 24:34-35

- Wat laten stervende mensen (vers 34) zien over de hemel en de aarde (vers 35a)?
- Wat vergaat nooit (vers 35b)?
 - > Wat betekent dat voor hoe jij omgaat met het Woord van God?

Dinsdag 11 februari – De les van de dagen van Noach

Lees Mattheüs 24:37-39

- Wat zeggen deze verzen over de dagen waarin Noach leefde?
- Welke les ligt daarin voor de wederkomst?
 - > Wat is jouw gebed na het lezen van deze verzen?

Woensdag 12 februari – De les van de onbekende tijd

Lees Mattheüs 24:40-42

- Weten wij wanneer de wederkomst zal zijn?
 - > Welke les ligt hier voor ons in?

Donderdag 13 februari – De les van de dief

Lees Mattheüs 24:43-44

- Wat zou je doen als je wist dat er vannacht een dief in je huis zou komen (vers 43)?
 - > Welke les ligt hier voor ons in (vers 44)?
 - > Wat is 'bereid zijn'? Wanneer ben je bereid / gereed voor de wederkomst?

Vrijdag 14 februari – De les van de wijze knecht

Lees Mattheüs 24:45-47

- Welke gelijkenis vertelt de Heere Jezus hier?
- Wat bedoelt Hij?
 - > Welke les geeft de Heere Jezus ons door deze gelijkenis?
 - > Wat betekent dit voor hoe je leeft tot de wederkomst?

Zaterdag 15 februari – De les van de dwaze knecht

Lees Mattheüs 24:48-51

- Welke gelijkenis vertelt de Heere Jezus hier?
- Wat bedoelt Hij?
 - > Welke les geeft de Heere Jezus ons door deze gelijkenis?
 - > Wat wil je bidden na deze week van Bijbellezen over eindtijd en wederkomst?

Week 3 – Voorjaar: voorbeeld van bekering

Zondag 16 februari – Het Zaad van Gods Woord: 1. Bij de weg

Lees Lukas 8:4-5 en 11-12

- De Heere Jezus vertelt een gelijkenis. Wat bedoelt Hij met het zaad?
- Wat gebeurt er met zaad dat bij de weg valt. Wat betekent dat?
 - > Ook vandaag wordt het Zaad van Gods Woord weer gezaaid. Wat is daar de bedoeling van (vers 12b)?
 - > Let op dat vogels het zaad niet opeten! Wat betekent dat? Hoe kun je dat voorkomen?

Maandag 17 februari – Het Zaad van Gods Woord: 2. Op een steenrots

Lees Lukas 8:6 en 13

- Wat gebeurt er met zaad dat op een steen terecht komt?
- Wat bedoelt de Heere Jezus daarmee?
 - > Ook vandaag wordt het Zaad van Gods Woord weer in je hart gezaaid. Wat kun je doen om het te laten wortelen?

Dinsdag 18 februari – Het Zaad van Gods Woord: 3. In de doornen

Lees Lukas 8:7 en 14

- Wat gebeurt er met zaad dat in de doornen terecht komt?
- Wat bedoelt de Heere Jezus daarmee?
 - > Ook vandaag wordt het Zaad van Gods Woord weer in je hart gezaaid. Wat kun je doen om te zorgen dat het niet in de doornen valt?

Woensdag 19 februari – Plant van het geloof met vruchten van bekering

Lees Lukas 8:8 en 15

- Wat gebeurt er met zaad dat in goede aarde valt?
- Wat bedoelt de Heere Jezus daarmee?
 - > Ook vandaag wordt het Zaad van Gods Woord weer in je hart gezaaid. Waarom is de Heilige Geest nodig om dit Zaad te laten ontkiemen en uitgroeien tot een plant?
 - > Wat zegt vers 15 over jouw taak daarin?

Donderdag 20 februari – De boom en zijn vruchten

Lees Mattheüs 7:17-18

- 'De mens is de boom en het gedrag en de levensstijl van de mens is de vrucht', zegt de Bijbel met uitleg in kader 14 (lees dit kader als je deze Bijbel gebruikt).
- Zeg in eigen woorden wat de Heere Jezus in vers 17-18 zegt!
 - > Wat betekenen deze verzen voor de boom van jouw leven?

Vrijdag 21 februari – Geen goede vruchten

Lees Mattheüs 7:19-20

- Kun je wat voorbeelden noemen van 'geen goede vruchten'?
 - > Wat moet je doen als die aan je levensboom zijn?

Zaterdag 22 februari – Goede vruchten

Lees Mattheüs 7:21-23

- Wat zegt vers 21b over 'goede vruchten'? Kun je wat voorbeelden noemen?
 - > Bid dat je vandaag de wil van God doet en bid om vergeving voor alles wat niet is volgens Zijn wil!

Week 4 – Voorjaar: voorbeeld van de opstanding

Zondag 23 februari – Begraven en opgestaan

Lees 1 Korinthe 15:3-4 en 12

- Wat gebeurde er op de derde dag nadat de Heere Jezus begraven was?
- Wat zal er gebeuren met mensen die gestorven zijn als de Heere Jezus terugkomt op aarde?
 - > Vandaag hoor je de 12 artikelen voorlezen in de kerk. Daarin staat ook: 'Ik geloof... de wederopstanding des vleses'. Wat betekent dat?

Maandag 24 februari – Geloof in de opstanding

Lees 1 Korinthe 15:13-15

- In de tijd van Paulus geloofden sommige mensen niet in de opstanding van de doden. Net als nu. Wat zegt Paulus tegen hen? Hoe 'bewijst' hij de opstanding uit de doden?
 - > Kun jij de opstanding uit de doden begrijpen? Wat is het verschil tussen begrijpen en geloven?

Dinsdag 25 februari – Jezus' opstanding nodig

Lees 1 Korinthe 15:16-18

- Als de Heere Jezus niet opgestaan was, zouden dode zondaren niet levend gemaakt kunnen worden. Leg dat eens uit! Waarom was Jezus' opstanding nodig?
 - > Wat wil je bidden?

Woensdag 26 februari – Levend maken van dode zondaren mogelijk

Lees 1 Korinthe 15:20-22

- De eerste vrucht wijst naar heel de oogst. Zo wijst ook de opstanding van de Heere Jezus naar de opstanding uit de dood van mensen. Door de opstanding van de Heere Jezus is het mogelijk dat dode zondaren levend worden. Leg dat eens uit!
 - > Wat is je gebed na het lezen van deze verzen?

Donderdag 27 februari - Nieuw leven door het sterven van het zaadje

Lees 1 Korinthe 15:35-36

- Wat gebeurt er met een zaadje voordat er nieuw leven groeit? Heb je dat weleens gezien?
- De Heere Jezus vergelijkt Zichzelf met een tarwegraan dat eerst moet sterven voordat het veel vrucht kan voortbrengen (Johannes 12:24). Wat bedoelt Hij?
 - > Tip: zaai in een glazen pot zaadjes langs de rand, zodat je kunt zien wat er gebeurt. Hoe groter je zaadjes zijn, hoe beter je het ziet. Gebruik bijvoorbeeld bonen.

Vrijdag 28 februari – Elk zaadje zijn eigen plantje

Lees 1 Korinthe 15:37-38

- Zaadjes die je zaait zijn heel verschillend. Er groeien ook allemaal verschillende planten uit [=lichaam]. Wie zorgt dat er een plantje groeit uit een zaadje (vers 38)?
 - > Van zaaien in de natuur kun je veel leren over de Heere en Zijn werk. Kun jij een paar lessen noemen? Misschien kom je vandaag iemand tegen die veel in de (moes)tuin werkt. Vraag deze persoon eens wat hij daar leert over God!

Zaterdag 1 maart – Begraven is zaaien

Lees 1 Korinthe 15:42-44

- Paulus vergelijkt iemands lichaam begraven met zaaien. Leg eens uit wat hij bedoelt!
 - > Heb je weleens iemand begraven zien worden? Kun je begrijpen dat Paulus dit vergelijkt met zaaien? Noem eens een paar overeenkomsten!