

EERST DIT!

Goede-Morgen-Momentjes (8-15 jaar)
Bijbelrooster bij het wakker worden



DECEMBER 2024 : BIJBELIEDEREN

ADVENT – KERSTFEEST – JAARWISSELING

Tekst: Andrea van Hartingsveldt
www.bijbelsopvoeden.nl

Week 1 – Het lied van Elisabet

Zondag 1 december – Maria reist

Lees Lukas 1:39-40

- Welke boodschap had Maria van de engel gekregen?
 - > Welke boodschap krijg jij vandaag van God in de kerk?
 - > Dank de Heere dat je vandaag Zijn Woord mag horen in Zijn huis!

Maandag 2 december – Zacharias en Elisabet wonen

Lees Lukas 1:5

- Wat zegt dit vers over de familie van Zacharias en Elisabet?
 - > Nu zijn er geen priesters meer. Hoe kun je nu de Heere dienen?
 - > Bid of je mag leven in dienst van God!

Dinsdag 3 december - Zacharias en Elisabet leven

Lees Lukas 1:6-7

- Wat vertelt vers 6 over Zacharias en Elisabet?
 - > Kan dit ook van jou gezegd worden?
 - > Bid de Heere vandaag om bewaring van zonden tegen één van zijn geboden!

Woensdag 4 december – Zacharias en Elisabet verwachten

Lees Lukas 1:23-25

- Lees wat de Bijbel met uitleg (of de Bijbel met kanttekeningen) bij vers 24-25 zegt. Kun je nu beter begrijpen waarom Elisabet zich verbergt?
 - > Bid om een leven dicht bij God! Hoe zullen anderen dat aan je kunnen merken?

Donderdag 5 december - Maria groet

Lees Lukas 1:41

- Wat gebeurt er in Elisabets buik? Hoe kan dat?
 - > Maakt de boodschap van de Heere Jezus als Zaligmaker van zondaren jou blij?
 - > Bid God of de Heilige Geest in je hart komt/blijft wonen!

Vrijdag 6 december – Elisabet zingt

Lees Lukas 1:42-43

- Wie wordt bedoeld met 'de Vrucht van uw buik'?
- Wat heeft de Heilige Geest Elisabet geleerd?
 - > Ken jij mensen die door de Geest van God over de Heere Jezus hebben geleerd?
 - > Wat zou je aan zo iemand willen vragen?

Zaterdag 7 december – Elisabet vertelt

Lees Lukas 1:44-45

- Wat zegt Elisabet in vers 45 tegen Maria?
 - > Geloof jij in God en Zijn Woord?
 - > Bid om geloof!

Week 2 - Het lied van Maria

Zondag 8 december – Maria zingt

Lees Lukas 1:46-47

- Wat is dat: de Heere groot maken?
 - > Hoe kun jij dat doen?
 - > Bid of je dat vandaag mag doen!

Maandag 9 december – Maria looft

Lees Lukas 1:48-49

- Welke grote dingen heeft God gedaan (vers 49)?
 - > Hoe looft Maria God? Hoe kun jij God loven?
 - > Bid dat jij vandaag goed over God spreekt en Hem daardoor looft!

Dinsdag 10 december – God is barmhartig

Lees Lukas 1:50-51

- Wat betekent het dat God barmhartig is?
 - > Waarom is het een wonder dat God barmhartig is voor zondaren?
 - > Dank God voor Zijn barmhartigheid!

Woensdag 11 december – God werkt

Lees Lukas 1:52-53

- In deze verzen hoor je tegenstellingen: welke? Wat valt jou daaraan op?
 - > Wat leren deze verzen over God?

Donderdag 12 december – God doet wat Hij belooft

Lees Lukas 1:54-55

- De Heere vervult de belofte die Hij deed aan Abraham. Wat weet jij daarover?
 - > Kun je een belofte uit de Bijbel noemen? Wat betekent die voor jou?
 - > Bid God om vervulling van deze belofte in je leven!

Vrijdag 13 december – God regeert

Lees Lukas 1:56-58

- Hoe hoor je in deze verzen dat God regeert?
 - > Hij regeert ook over jouw leven. Wat betekent dat voor jou?

Zaterdag 14 december – God is genadig

Lees Lukas 1:59-60

- Wat betekent de naam Johannes? Waarom zou Johannes juist deze naam krijgen?
 - > Wat betekent het voor jou dat God genadig is?
 - > Dank God voor Zijn genade!

Week 3 – Het lied van Zacharias

Zondag 15 december – Zacharias' spreekt

Lees Lukas 1:63-64

- Waarom schreef Zacharias? Hoe kwam het dat hij niet praten kon?
- Wat is het eerste wat uit zijn mond komt als hij weer wel kan praten?
 - > Let vandaag eens op wat er uit jouw mond komt.
 - > Bid: Heere, zet een wacht voor mijn lippen en behoed de deuren van mijn mond!

Maandag 16 december – De mensen spreken

Lees Lukas 1:65-66

- Waar spreken de mensen over?
 - > Praat jij met je familieleden of klasgenoten over de dingen van de Heere?
 - > Bid om goede gesprekken over dingen van de Bijbel!

Dinsdag 17 december – De Heilige Geest spreekt

Lees Lukas 1:67-68

- Profeteren is goed van de Heere spreken. Hoe hoor je dat Zacharias goed van God spreekt?
 - > Spreek vandaag goed van de Heere. Kun je een voorbeeld bedenken hoe je dat kunt doen?
 - > Bid of de Heere je mond wil besturen zodat je goed van God spreekt!

Woensdag 18 december – God heeft gesproken

Lees Lukas 1:69-71

- Wat heeft God beloofd door de mond van profeten?
- Zoek een verwijstekst bij vers 70 op en lees wat God sprak.
 - > Welke verlossing heb jij nodig?
 - > Bid God of Hij tot jouw hart spreekt uit Zijn Woord!

Donderdag 19 december – God spreekt

Lees Lukas 1:72-75

- God doet wat Hij belooft. Hoe hoor je dat in deze verzen?
- Wat kun je daarvan leren over God?
 - > Wat heeft het verbond met Abraham met jou te maken? Welke lijn loopt er van dit verbond naar jouw leven?

Vrijdag 20 december – Johannes spreekt

Lees Lukas 1:76-77

- Waarover zal Johannes gaan spreken? Over Wie zal Johannes gaan spreken?
 - > Praat jij weleens met anderen over de Heere Jezus?
 - > Dank God dat er mensen in je leven zijn die jou over de Heere Jezus vertellen!

Zaterdag 21 december – Gods Woord spreekt

Lees Lukas 1:78-79

- In de Bijbelliederen die we deze maand lezen wordt steeds gezongen over Gods barmhartigheid. Hoe komt het dat het zoveel over deze (karakter)eigenschap van God gaat?
 - > Voor welke (karakter)eigenschap van God wil jij Hem danken?

Week 4 – Het lied van de engelen

Zondag 22 december – Keizer Augustus

Lees Lukas 2:1-3

- Het lijkt dat keizer Augustus regeert, maar Wie staat erboven? Wat zou Zijn bedoeling met deze volkstelling zijn?
 - > Denk jij bij al het nieuws dat je hoort en ziet eraan dat God regeert?
 - > Waarom is het belangrijk om steeds te bedenken dat God regeert?

Maandag 23 december – Jozef en Maria

Lees Lukas 2:4-5

- Waarom moeten Jozef en Maria in Bethlehem terecht komen?
- Welke profeet had dit al voorzegd?
 - > God doet wat Hij belooft. Hoe merk je dat in deze verzen?
 - > Welke belofte van God wil jij Hem in je gebed voorhouden?

Dinsdag 24 december – Jezus

Lees Lukas 2:6-7

- Wat is het wonder van vers 7?
 - > Waarom heb jij deze geboren Zoon nodig? Bid daar om!
 - > Dank God voor de komst van Zijn Zoon naar deze aarde!

Woensdag 25 december – Eerste Kerstdag: Herders

Lees Lukas 2:8-9

- De eersten die het geboortebericht horen, zijn herders. Waarom zij?
 - > Aan ons brengt geen engel het geboortebericht van de Heere Jezus, maar God Zelf door Zijn Woord. Maakt dat verschil?
 - > Wat is jouw gebed op deze eerste Kerstdag?

Donderdag 26 december – Tweede Kerstdag: De engel

Lees Lukas 2:10-12

- Evangelie betekent: blijde boodschap. Welk Evangelie horen de herders?
 - > Welk Evangelie hoor jij? Waarom is dit een blijde boodschap?

Vrijdag 27 december – De engelen

Lees Lukas 2:13-14

- Wat is de betekenis van het lied dat de engelen zingen?
 - > Geef in je gebed God de eer voor de geboorte van Zijn Zoon!

Zaterdag 28 december – Het Kind

Lees Lukas 2:15-17

- Wat doen de herders na het horen van het geboortebericht?
 - > Wat doe jij na het horen van het geboortebericht van de Zaligmaker der wereld?
 - > Hoe kunnen wij naar het Kind in de kribbe gaan?

Week 5: Het lied in de hemel

Zondag 29 december – Troon in de hemel

Lees Openbaring 4:1-3

- Wat ziet Johannes als hij in de hemel mag kijken? Wie ziet Hij?
- 'Gods heerlijkheid schittert Johannes toe', zegt de Bijbel met uitleg. Wat betekent dat?
 - > Wat zie jij vandaag van Gods heerlijkheid?

Maandag 30 december – Lied van engelen

Lees Openbaring 4:4,6 en 8

- De 24 ouderlingen (vers 4) betekenen: alle ware gelovigen
- De 4 dieren (vers 6) betekenen: de engelen of de schepping (vier windstreken). Wat zingen ze (vers 8)?
 - > Wat betekent het dat God heilig is? Wat betekent dat voor jouw leven?

Dinsdag 31 december – Oudjaar: Lied van gelovigen

Lees Openbaring 4:9-11

- Wat zingen de 24 ouderlingen (vers 11)?
 - > Hoe kun jij God de eer geven voor Zijn schepping?
 - > Wat betekent dit voor wat jij met Oudjaar wel/niet doet?

Woensdag 1 januari – Nieuwjaar: Lam in de hemel

Lees Openbaring 5:6-7

- Johannes ziet in Openbaring 5 nog iemand in de hemel: het Lam. Wie is dat?
 - > Waarom wordt Hij een Lam genoemd?
 - > Wat wil je aan het begin van dit nieuwe jaar tegen dit Lam zeggen of aan Hem vragen?

Donderdag 2 januari – Lied voor het Lam (1)

Lees Openbaring 5:8-10

- Er wordt in de hemel niet alleen een lied voor God gezongen, maar ook voor het Lam. Wat zegt dit lied over het Lam (vers 9b en 10)? Wie kunnen dit zeggen?
 - > Weet jij dat de Heere Jezus met Zijn bloed voor jouw zonden betaald heeft en dat je daarom een Kind van God bent? Wat wil je bidden of danken?

Vrijdag 3 januari – Lied voor het Lam (2)

Lees Openbaring 5:11-12

- Iedereen in de hemel zingt nu een lied voor het Lam. Zeg eens in eigen woorden wat ze zingen!
 - > Hoe kun jij het Lam kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging geven?

Zaterdag 4 januari – Lied voor het Lam en Zijn Vader

Lees Openbaring 5:13-14

- Nu wordt er ook op aarde meegezongen (vers 13) met een lied voor de Vader en de Zoon. Wat zingen ze?
 - > Wat is het verschil tussen bidden en aanbidden?